



Fundament

Iránytű

Nieuwsbrief van stichting Fundament

september 2018

Verkenning kerkelijk erf

Het vak 'Gemeenten kennis' geeft de studenten aan het Protestants Theologisch Instituut in Cluj een beeld van het 'kerkelijk erf' waar ze later zullen werken. Hier een verslag van de aanpak.

Het Protestants Theologisch Instituut te Kolozsvár (Cluj Napoca) leidt theologen op, die in gemeenten in Transsylvanie als predikanten zullen gaan werken.

De meeste studenten weten nog weinig over die gemeenten. Toch is het belangrijk dat ze kennis hebben van hun werkomgeving straks. Daarom is er het vak Gemeenten kennis binnen het onderwijs in Cluj. Docent Attila Kelemen (nu emeritus) zag de noodzaak ervan. Sinds 2017 heeft studentepastor Árpád Sógor deze taak overgenomen. De kerkelijke traditie in de regio's van Erdély is divers. Wat in één regio goed werkt, werkt niet of nauwelijks in de ander. Ook binnen een zelfde regio zijn er grote verschillen als je kijkt naar



Cluj





Éva Éles

Éva rondde op 16 juli haar studie in Kampen af, waar ze de master 'Nieuwe Testament' volgde. In dit verslag kijkt ze terug. Samenvattend zegt ze: 'hoe meer we van Nederland hielden, hoe minder we Roemenië konden vergeten.'

Ik schrijf dit verslag nu we weer een maand thuis zijn in Roemenië. Terug in de plaats waar we een jaar geleden 'tot ziens' zeiden tegen familie en vrienden en tegen medegelovigen die ons steunden met hun gebeden. Graag wil ik mijn dank uitspreken voor de financiële steun van Fundament en al die broers en zussen in Christus die het mogelijk hebben gemaakt voor mijn familie en mij om naar Nederland te gaan en daar ervaringen op te doen die helpen om onze kleine wereld in Transsylvanië wat beter ontvankelijk te maken voor het Woord van God.

Mijn man en ik startten in augustus met ons studiejaar. We moesten direct in een hoog tempo studeren. Dat was niet goed voor onze kinderen Ábel en Abigél. Ze werden moe door het leven in een vreemd land. Dus een van ons moest een stapje terug doen, dit werd mijn man.

Terugkijkend op dit jaar in Kampen kan ik zeggen dat theologie voor mij veel aange-



In Nederland

namer en opener werd dan tot dan toe. Het was uitdagend om theologie studeren in een vreemde taal, om zo te lezen en schrijven over theologische onderwerpen en ook over God. Of het nu om Nederlands of Engels ging, het was niet alleen beperkend, maar net zo goed ook verfrissend en



steden, en dorpen met een centrale of perifere ligging, etc. Een predikant moet zich daarvan bewust zijn. Daarom worden voor de studenten studiereizen georganiseerd. Dan ontmoeten ze verschillende gemeenten, predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden.

De studenten bezochten gemeenten in Kolozsvár; een dynamisch stad. Steeds staat de kerk daar voor nieuwe uitdagingen. Binnen dezelfde stad ontdekten we verschillende oplossingen voor dezelfde problemen.

We bezochten een paar karakteristieke streken van Erdély. We gingen naar Zuid-Erdély; een streek waar Hongaarse Gereformeerden in verstrooiing leven. Een streek met grote kerkelijke en etnische uitdaging voor predikanten. Botond Kund Gudor, predikant te Gyulafehérvár (Alba Iulia) en decaan van het Decanaat van Nagyenyed (Aiud) begeleidde ons. Wij zagen verlaten kerkgebouwen, maar ook levende gemeenten. Wij ontmoetten gemeenten op plaatsen waar gereformeerden in minderheid leven, maar toch hun culturele en kerkelijke identiteit bewaren. Triest was het te zien dat in Hegyalja, waar de wieg van de Transylvaanse reformatie stond,

kerken verwaarloosd zijn. Tegelijk was het indrukwekkend dat er predikanten zijn die onder moeilijke omstandigheden trouw hun werk doen.

We gingen naar de regio Szilágyság (NW van Kolozsvár, rondom Zilah). Dit hoort bij bisdom Királyhágómellék. Decaan Róbert Bálint Szász gaf ons een beeld van het decanaat, de gemeenten en predikanten. Drie gemeenten bezochten we: een dorpsgemeente, een gemeente in een nieuwbouwwijk en een traditionele gemeente met enkele duizenden leden en twee predikanten.

Onze derde studiereis ging naar Kalotaszeg (te westen van Kolozsvár). Predikanten daar lieten ons iets zien van hun persoonlijk leven, hun gezinnen, moeilijkheden, vreugden. Het was bijzonder om te horen waaruit zij kracht putten, hoe ze zich weer opladen. Zij wezen op het belang van goede con-



Árpád Sógor

tacten tussen predikanten en het met meerdere gemeenten samen evenementen organiseren. Het was goed om te zien, dat dit al werkt.

Overall werden we hartelijk ontvangen. Wij laten tegelijk zien dat het Theologisch Instituut van de gemeenten is en dat wij een goed contact tussen opleiding en gemeenten belangrijk vinden.

Naast de gemeentebezoeken waren er ook andere ervaringen. We beklommen de burcht van Déva in een storm en ijshagel. Studenten die deze proef hebben doorstaan zullen het later – denk ik – niet zullen ontzien om misschien te voet naar een nabij liggende diaspora gemeente te gaan voor een kerkdienst.

Vanaf het tweede semester van het studiejaar 2017/18 betaalt Fundament de kosten van deze studiereizen. Wij zijn onze Nederlandse broeders en zusters dankbaar, dat zij deze reizen mogelijk maakten. Wij denken dat deze studiereizen eraan bijdragen, dat bij de studenten hun roeping tot deze soms moeilijke, maar altijd prachtige dienst in Gods wijngaard versterkt wordt.

Árpád Sógor, studentenpastor

vernieuwend. Dat heb ik ook ervaren wanneer ik in de Eudokiakerk voor God zong en Hem preees in een vreemde taal samen met mijn broers en zussen in Christus. Het was alsof ik het evangelie en Gods liefde weer als nieuw hoorde. Nog steeds luister ik luister elke dag Nederlandse christelijke liederen, vooral de twee die me het meest raakten: 'Heer U bent mijn leven' en 'Loof de Heer oh mijn ziel'.

Bij thuiskomst is me gevraagd: wat heb je in dat ene jaar geleerd? Natuurlijk kan ik een beeld geven van de 'droge kennis' die ik heb opgedaan door een opsomming te geven van de boeken en papers en opdrachten uit dat ene jaar. En ook wat ik geleerd heb door week in week uit Nederlandse lessen te volgen. Maar zo'n opsomming doet geen recht aan de vraag. Om alles te noemen zou teveel tuimte kosten. Daarom geef ik de ervaringen door die wat mij betreft het meest relevant zijn.

Ik heb leren omgaan met een andere stijl van onderwijs. Daarbij heb ik een andere manier van communiceren met de professoren en met mijn studiegenoten opgedaan, een communicatie gebaseerd op openheid, kritiek geven/ontvangen en wederzijds respect. Ik heb geleerd mezelf (mijn gedachten, opvattingen) meer direct en diplomatiek uit te drukken.

In dit jaar in Kampen heb ik ook vooruitgang geboekt in het indelen en structureren van mijn tijd, mijn ideeën en mogelijkheden.

Ik heb geleerd wat koning Salomo ooit beschreef in Prediker 1:18: "Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart". Het is goed je ervan bewust te zijn dat een studie theologie in een moderne buiten-



Geslaagd

tatieven nam, zodat ik ook daarin goede ervaringen heb opgedaan.

Het meest spannende deel van het studiejaar in Kampen was het schrijven van mijn master-thesis. Mijn onderwerp was: Lijden en goed doen, een exegetische benadering van de ethische uitdaging van het lijden in de eerste brief van Petrus. Mijn supervisor, prof. Rob van Houwelingen heeft me geholpen om op schema te blijven. Zijn expertise motiveerde mij om



landse cultuur zwaar en confronterend kan zijn. Te midden van zoveel theorieën en onderzoeken kun je je gemakkelijk verloren voelen. Ik moest niet alleen de juiste kennis opdoen, maar ook leren die kennis en ervaring te hanteren en integreren, wat natuurlijk nog steeds voortduurt.

Het leven in een andere cultuur heeft me geholpen kritischer te staan tegenover mijn eigen cultuur. Het heeft me nog bewuster gemaakt van zowel de bronnen als de tekortkomingen van de Hongaars-Roemeense cultuur. Dit is belangrijk als het gaat om de Hongaarse kerk in Roemenië, omdat wij als pastors juist vanwege onze "positie" door de samenleving niet worden aangemoedigd onze zorgen te uiten. Wat mijn pastorale identiteit betreft ben ik gegroeid in het op meer natuurlijke en dappere wijze delen van mijn persoonlijke indrukken en geloof in kerkelijke samenkomsten of bij ontmoetingen met collega's. In Kampen waren er heel vaak situaties waar ik ini-

mijn aandachtsgebied te versmallen. De reden voor juist dit onderzoek lag vooral in mijn ervaringen met pastorale bezoeken en ontmoetingen in de gemeente waar ik samen met mijn man werk als pastor. De ontmoeting met medegelovigen en hun zorgen hebben me geleerd dat er veel huizen van lijden zijn en veel levens met lijdensverhalen. Het doel van mijn onderzoek is om lijdende gelovigen aan te moedigen om te blijven volhouden in hun lijden als christenen, in de wisselwerking tussen lijden en goed doen. Het onderzoek gaf het inzicht dat lijden geen lijdzaamheid of destructiviteit rechtvaardigt. Veel meer vraagt het een geloof dat door de proef van ontberingen heen volhardt in het doen van het goede.

Het was nooit gemakkelijk om over lijden te lezen of er (67 pagina's) over te schrijven, maar het cum laude-diploma dat ik hiervoor mocht ontvangen, was voor mij een prachtige bevestiging van God dat het kiezen van juist dit onderwerp de beste beslissing van het studiejaar was.

Cluj aan de Theologische Universiteit. Er was dus kennis over missionaire vragen. Voor de andere deelnemers was het nieuw.

In 2016 werd simultaan vertaald, nu verstond ongeveer 1/3 onvoldoende Engels, maar deze deelnemers verzamelden zich rond Levente Horváth die het achter in de zaal ter plekke voor hen vertaalde.

Inhoud: Leading Mission in a Secular World

Het congres had ongeveer dezelfde inhoud en opzet als in 2016. Prof. Paas had de inhoud van de presentaties iets aangepast. Gezien de ervaring in 2016 was er meer interactie ingebouwd.

Sessie 1: Introduction to leadership and mission

Sessie 2: The context of missional leadership today

Sessie 3: Church leadership in practice
In twee groepen werd dit weer bespro-



Parajd, Gereformeerde Centrum Urbán Andor

ken, met een intensief werkprogramma om het te vertalen naar de eigen praktijk. De groepen waren nu samengesteld met een mix van predikanten in

steden en in dorpen. Dit laatste is niet helemaal goed bevallen gezien het wel erg grote verschil in de aard van dat werkgebied.

Meerdaags congres in Parajd



Oud-studenten organiseerden in Parajd, Roemenie, in juni 2018 een meerdaags congres. Een vervolg op het congres in 2016. Fundament gaf ondersteuning. Het congres thema was: 'Missionair leiderschap in seculiere tijd'. Evenals de vorige keer was prof. dr. Stefan Paas spreker op het congres.

Organisatie

De oud-studenten uit Roemenie Attila Tóké, Csongor Gede, Attila Batizán

organiseerden het geheel. Zij hadden de leiding, ook van de workshops en verzorgden de dagopeningen. Szabolcs Kovács hielp het vorig congres ook mee, maar moest nu afzeggen.

Deelnemers

Er waren 18 deelnemers. Batizán Attila meldde dat Nagy Gábor en Kondor Endre aanwezig waren. Nagy Gábor was ook de vorige keer bij. Levente Horváth was er. Hij is hoogleraar missiologie in



prof. Stefan Paas, Attila Tóké, Csongor Gede, Attila Batizán

Terugblik



Samen met Stefan Paas en Levente Horváth evalueerden de organisatoren het congres. Unaniem was men positief. In het evaluatiegesprek kwam de gedachte op om met en voor de bisschoppen een presentatie te geven en de vraag of Stefan Paas daar dan iets in kon betekenen.

Stefan Paas gaf tevens de tip om zelfstandig verder te gaan en bijvoorbeeld predikanten met elkaar ervaringen te laten uitwisselen.

Deze aanpak levert unieke congressen op: een combinatie van spreker, thema dat

leeft, voormalige studenten van de missionaire master in Kampen als organiserende groep vanuit Roemenië zelf. Een groep die aandacht wil blijven schenken aan de missionaire versterking van de kerk



Fundament
Iránytű

Colofon

Eindredactie:

F. Caan, Rosenburglaan 247, 4385 KL Vlissingen

Reacties/berichten Nieuwsbrief naar:

e-mail: info@stichting-fundament.nl

Technische realisatie:

Novente creatief en digitaal bureau

Bestuur Stichting Fundament:

voorzitter: drs. A.T. Houwen
secretaris: mr. ing. F. Caan
penningmeester: J. G. de Leeuw
lid: ds. G. Meijer
lid: ds. R. Tigelaar
lid: drs. K. Wierenga

Adressen Stichting Fundament:

post: postbus 499, 8000 AL Zwolle
e-mail: info@stichting-fundament.nl
website: www.stichting-fundament.nl

Adreswijziging naar:

Administratie Fundament
Postbus 499, 8000 AL Zwolle

Informatiemateriaal opvragen:

e-mail: info@stichting-fundament.nl

Giften:

Bankrekening nr. NL72 INGB 0003975627
t.n.v. Stichting Fundament, Zwolle

ANBI

Fundament is een ANBI-instelling, bij de Belastingdienst bekend onder "Stichting Fundament", vestigingsplaats "Vlissingen".
ANBI nr. 8136.56.503

Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Legaten:

Indien u een legaat wilt nalaten kunt u de volgende zinsnede in een testament laten opnemen: "Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting Fundament (K.v.K. Utrecht S41179166) een bedrag €".

