



Fundament Iránytű

Nieuwsbrief van stichting Fundament

september 2016

Van Kányád naar Kampen

Ze woonde een jaar met haar ouders, broers en zus in Kampen. Hier vertelt ze haar verhaal.

Mijn naam is Sógor Abigél. Abigél (Abigail) is mijn voornaam; wij Hongaren noemen eerst onze familienaam. Ik ben Hongaarse, maar in Roemenie geboren. Daar woon ik. Mijn 15e jaardag vierde ik in Nederland.

Veel mensen vroegen of ik nu echt een jaar naar Nederland wilde. Dat wilde ik echt. Jullie land vond ik altijd sympathiek. Onze Nederlandse kennissen, vrienden die bij ons op bezoek kwamen, zijn aardig en vriendelijk.

In augustus 2015 kwamen we aan. Eerst heb ik de omgeving verkend: de sloot



Abigél Sógor

voor ons huis, de kleine tuin, de vele uniforme huizen, de andere smaak van het voedsel, het feit dat wij overal begonnen te fietsen en natuurlijk de taal, waarvan ik -behalve de groeten- niets snapte. In september ging ik met mijn oudste broertje (wij zijn met ons vijven: drie jongens tussen twee meisjes) met een jeugdkamp van de Eudokiakerk mee. Eigenlijk waren we best verlegen. Maar ondanks dat wij niet veel konden praten was iedereen vriendelijk en attent. Wij hebben genoten. Terugkijkend is dit kamp een van mijn mooie Nederlandse herinneringen.

Een maand gingen we naar de Schakelklas, maar dat vond ik saai en vreemd. Na de herfstvakantie zijn we van school gewisseld. Als we in de schakelklas gebleven waren, hadden we thuis een

schooljaar verloren. Zo kwamen we in het Greijdanus terecht. Toen de directeur en de mentoren ons de school lieten zien, was ik verbaasd. Voor mij kon de leeromgeving bijna niet leerling-vriendelijker zijn. Ik hield van de velen vaklocaties, van de goed uitgeruste school. De leraren waren sympathiek. Enkele vakken vond ik bijzonders interessant.

Een probleem was, dat ik me een poosje eenzaam voelde. Velen vroegen: 'heb je al vrienden?' Ik weet niet wat andere buitenlandse leerlingen in zo'n situatie doen? Zijn ze meer open? Hebben ze meer moed? Het is pas aan het eind van het schooljaar gelukt om enkele vrienden te krijgen, terwijl ik thuis wel veel vrienden heb.

Wat de taal betreft begreep ik veel, maar het spreken ging slechts in korte zinnnetjes. En zo kun je niet echt vrienden krijgen. Mijn klasgenoten waren aardig, maar zagen ook dat het hen niet lukte met mij een gesprek te beginnen. En trouwens ze hadden al hun vrienden met wie ze veel makkelijker konden praten. Wat ik jammer vind is, dat ik me voor veel mensen interesseerde, maar uiteindelijk kon ik ze niet leren kennen. »



Ons dorp Kányád



Thuis



Kerktoeren

Tot april, toen ik op de fiets naar Zwolle ging, toen ging de conversatie beter. Ik ben ook blij voor de internationale groep studenten van de ThU: zo heb ik mensen en hun verhalen van de hele wereld leren kennen.

Op zaterdag kreeg ik steeds meer van Nederland te zien. Ik heb redelijk veel



600 jaar oude eikeboom

Nederlandse gewoonten geleerd. Ook in een jaar meer gefietst dan totaal in mijn leven. Ik mocht wereldberoemde schilderingen live zien (Rembrandt, Vermeer, van Gogh). En niet in de laatste plaats heb

een voor mij totaal vreemde taal in grote lijnen geleerd.

Terugkijkend kan ik zeggen, dat dit jaar mij in veel opzichten veranderd heeft. Ik praat meer dan vroeger, want het heeft mij enorm geïrriteerd, dat ik een hele jaar dingen niet zo vertellen kon als ik het wilde. Ik beweeg me gemakkelijker dan vroeger. Ik kijk anders op het leren van een vreemde taal, dan vroeger.

Dus ik ben God, jullie en mijn ouders heel dankbaar voor dit jaar

Dit is mijn verhaal over dit bijzondere jaar.

Met veel liefs, uit Kányád, waar het heel goed is om weer thuis te zijn.

Abigél

Sógor Géza kijkt terug op een jaar in Kampen

Sógor Géza studeerde een jaar in Kampen. Op 15 juli rondde hij deze studie succesvol af. Nu is hij weer met zijn gezin thuis en kijkt terug op een jaar in Kampen.

Na een korte vakantie bij onze aankomst in Transylvanie, zijn we nog steeds bezig om de plek van de dingen in onze pastorie te hervinden. Zo kunnen mijn ervaringen met de masteropleiding “Kerk en samenleving” ook een feestelijke plek in mijn herinneringen krijgen.



Verdediging onderzoek

Toen ik de boeken die ik tijdens de opleiding kon kopen in onze (mijn vrouw heeft ook theologie gestudeerd, zij is godsdienstlerares) bibliotheek plaatste, heb ik een kleine inventarisatie gemaakt: ik kon me weer verdiepen in een geliefd terrein in de theologie (sociale ethiek), zelfs in een recente tak ervan, de politieke theologie. Ik kreeg essaysopdrachten met boeiende thema's. Ik kon weer een intensief studierhythme oppakken.

Het werken met mijn mentor, prof. de Bruijne was intensief, persoonlijk, inspirerend. Hij en zijn vrouw hielpen ons in de gemeente van de Eudokiakerk “inburgeren”.

Na een wat moeizame kennismaking met de IT-wereld van de ThU begon ik met een gezamenlijke module met alle masterstudenten. Daarna volgden modules



Sógor Géza

van onze specialisatie: Kerk, cultuur en samenleving in historisch perspectief; actuele theorie en praktijk over samenleving en politiek; theologische visievorming rond de thema's Tweerijkenleer en Christus en cultuur; politieke theologie; kerk en civil society.

Voor mijn afstudiescriptie koos ik een ook voor mijn kerkelijke achterban in Transylvanie actueel thema: ‘minderheidskerk, is dat belemmerend of bevrijdend?’. Het antwoord op deze vraag zocht ik met behulp van twee theologen uit twee verschillende tijden en contexten: Dezso



Uitreiking bul

László uit de 30-40er jaren van de 20ste eeuw en de hedendaagse Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas. Mijn conclusie was, dat de positieve benadering van de minderheidspositie van de kerk een versterking van het geloof tot gevolg heeft en tegelijk houdt het de kerk wakker tegen de verleiding van de seculiere opvattingen over meerderheid/ minderheids-verhoudingen. Het verliezen van een vroegere meerderheidspositie betekent een verlies van een soort comfort. Maar een comfortloze christelijke kerk kan



versterkt worden op de "smalle weg" van de Bergrede.

Mijn scriptie kan iets voor mijn kerkelijke context betekenen, want in ons land bestaat de neiging om overwegend negatief over de minderheidspositie (kerkelijke, etnische, politieke minderheid) van de kerk te denken. Mijn studie is überhaupt een novum, want de politieke theologie is bijna volledig onbekend bij ons. Deo volente wil ik in de toekomst met vertalingen hieraan iets verbeteren.



Kányád, de thuisbasis

Nu zijn we weer thuis. Als gezin zijn we dankbaar voor dit studiejaar. Mijn vrouw Gyöngyi en onze kinderen hebben veel van de Nederlandse taal en cultuur mogen leren. Ik heb in maart en Gyöngyi in juni de staatsexamen Nederlands als tweede taal gedaan. Onze oudste kinderen zijn van plan hun Nederlandse taalkennis bij te houden en te verbeteren.

ds. Sógor Géza

Beregszász; zorg voor ouderen

In Beregszász staat een christelijk verzorgingshuis voor ouderen.

Fundament steunt dit.

Het bestuur van het tehuis stuurde het jaarverslag-2015. Hier enkele grepen uit dit verslag.

Het Diakonaal Centrum van de Kerk exploiteert het tehuis dat een veilige woonplaats wil bieden aan ouderen die zorg nodig hebben en in een christelijke omgeving willen leven. De start was in december 2009. Er zijn nu 24 bewoners. Bewoners en woonplek

Voor die 24 bewoners zijn 12 kamers beschikbaar; kamers met 1 tot 3 bedden. Het huis is volledig bezet. Tegelijkertijd zijn er veel verzoeken om een plaats; in 2015 vroegen 45 mensen om toelating. De inrichting van het gebouw en van de kamers is sober. In het afgelopen jaar is het terrein

rond het gebouw vernieuwd. De tuin is nu ook geschikt als park voor de bewoners.

Onderhoud

Het onderhoud van het gebouw is een zorgpunt. De binnenkant heeft een nieuwe verlaag nodig. De gang is in het afgelopen jaar deels vernieuwd, maar er moeten nodig leuningen aangebracht worden. De drempelloze omgeving binnen het gebouw is nog niet volledig gerealiseerd. In badkamers en WC's is de watervoorziening een voortdurend probleem.



Tehuis

Zorg

Die zorg is er 24 uur per dag. Dan gaat het om:

- Gezondheidszorg; bezoek van artsen, verpleging, verzorging. De huisarts dr. Gaál Géza, is altijd beschikbaar. Zo nodig worden bewoners naar het ziekenhuis in Beregszász vervoerd. Er is daarvoor een eigen ziekenauto.
- Geestelijke zorg; het accent ligt op persoonlijk contact, gezamenlijke activiteit, pastorale zorg. Ook een predikant zet zich hiervoor in.

»



Tehuis



De tuin



Kamer



Voorlezen

- Zorg voor kleding. Dit is een continu proces van wassen, aanvullen en herstellen van garderobe en bedlinnen. Giften zijn hierbij belangrijk.

Van belang zijn ook de maaltijden; de eigen keuken verzorgt drie of vier keer per dag een maaltijd.

Bezigheid

Kleur brengen in het dagelijks leven is een belangrijke uitdaging: de viering van verjaardagen met een feestelijke maaltijd, voorleesmiddagen. Vieren van feestdagen is een traditie in het tehuis. Ook de dagopening en de zondagse kerkdiensten. Fijn is het om te zien dat steeds meer mensen uit de omliggende gemeenten en scholen op bezoek komen.

Financiën

Het tehuis krijgt geen enkele ondersteuning van de Oekraïense overheid. De exploitatie is alleen mogelijk dank zij buitenlandse giften en de bescheiden pensioenbijdrage van de bewoners. Daarom is de bijdrage van Fundament zo belangrijk. Kosten gaan immers gewoon door; loonkosten, materiële kosten, onvoorzieningen. Om het geheel te laten

draaien moet erg zuinig gewerkt worden. De materiële kosten bestaan voornamelijk uit de nutskosten en de kosten voor medicijnen en levensmiddelen. In de winter krijgen de bewoners drie keer per dag een maaltijd en 's zomers vier keer, rekeninghoudend met leeftijd en diëten. Aanschaf van medicijnen is kostbaar, het legt een zware claim op het budget. Het tehuis koopt zelf de medicijnen voor de bewoners. Deze kosten worden elk jaar hoger. Veel medicijnen zijn alleen maar in het buitenland verkrijgbaar. Ook de energierekening stijgt steeds, terwijl wel elke dag energie nodig is. De politieke, sociale en economische toestand van het land maakt het moeilijk om kostendekkend te werken.

Afrondend

De crisis in het land heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Velen verloren hun werkplek en zochten werk in het buitenland. Dit heeft zijn weerslag op de zorg voor ouderen binnen de eigen familie. Gevolg is dat de druk op het tehuis om extra ruimte te bieden groot is. Ouderen hebben mensen nodig die voor hen zorgen, die bij hen zijn en met hen

communiceren over hun belevenissen en zorgen. Dit willen we ook in de toekomst blijven doen. Daarvoor is personeel nodig en faciliteiten. De financiële situatie begrenst ons hierin.

Het gebouw is 's nachts niet bewaakt. Dat willen we veranderen. Ook willen we twee mensen aanstellen voor het onderhoud van het terrein en de tuin. Die tuin is belangrijk voor de bewoners, maar ook als moestuin voor het kweken van groenten. De medewerkers verdienen een minimumloon; er is geen ruimte om dat te verhogen. Ondanks dat is men met vreugde en toewijding aan het werk.

We zijn blij dat het, ondanks tegenslagen en zorgen lukt om het tehuis in stand te houden. Zodoende kunnen we een veilige plek bieden aan kwetsbare ouderen. De ondersteuning door de Stichting Fundament is daarbij heel belangrijk. Zonder die hulp tezamen met de hulp van anderen zou de voortgang van het werk niet mogelijk zijn.

Beregszász, Nagy Béla
hoofdcurator KRE



Fundament
Iránytű

Colofon

Eindredactie:

F. Caan, Rosenburglaan 247, 4385 KL Vlissingen

Reacties/berichten Nieuwsbrief naar:

e-mail: info@stichting-fundament.nl

Technische realisatie:

Novente vormgevers, Lunteren

Bestuur Stichting Fundament:

voorzitter: drs. A.T. Houwen

secretaris: mr. ing. F. Caan

penning-

meester: J. G. de Leeuw

lid: ds. G. Meijer

lid: ds. R. Tigelaar

lid: drs. K. Wierenga

Adressen Stichting Fundament:

post: postbus 499, 8000 AL Zwolle

e-mail: info@stichting-fundament.nl

website: www.stichting-fundament.nl

Adreswijziging naar:

Administratie Fundament

Postbus 499, 8000 AL Zwolle

Informatiemateriaal opvragen:

e-mail: info@stichting-fundament.nl

Giften:

Bankrekening nr. NL72 INGB 0003975627
t.n.v. Stichting Fundament, Zwolle

ANBI

Fundament is een ANBI-instelling, bij de Belastingdienst bekend onder "Stichting Fundament", vestigingsplaats "Vlissingen". ANBI nr. 8136.56.503
Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Legaten:

Indien u een legaat wilt nalaten kunt u de volgende zinsnede in een testament laten opnemen: "Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting Fundament een bedrag €".

